

Dag 1 Donderdag 13 Augustus

Hoi Allemaal,

Allereerst de reis. Toen we op schiphol aankwamen begon de vertraging al. Namelijk 40 minuten. We gingen inchecken en toen we voorbij de douane waren zijn we met elkaar even wat gaan drinken en eten. Na wachten en wachten mochten we eindelijk het vliegtuig binnen, maar dat wilde nog niet zeggen dat we gelijk de lucht ingingen. Nee er stond een file van vliegtuigen dat nog eens zorgde voor 35 minuten extra vertraging. De reis is verder goed verlopen.

We kwamen rond 15.00 uur aan in Tirana.

We werden door onze albanese vrienden en Philip en Gert opgehaald.

Met 2 busjes reden we vervolgens naar onze slaappleaats toe. Daar hebben we alleereerst onze koffers uitgepakt en onze bedden opgemaakt.

Daarna maakten we een wandeling door de omgeving.

Om 17.30 uur reden we naar het hotel verderop. Daar gingen we heerlijk een duik nemen en hebben daarna wat gegeten. Het eten bestond uit groente (ja moeders we hebben groente op 😊) schaaltes patat en schalen met vlees. Het was goed te doen.

Rond 22.00 uur zijn we naar huis gegaan.

Daar werd nog wat gedronken en er werden nog wat spelletjes gespeeld oa. set, klaverjassen en 31e.

Hierna zijn we gaan slapen (voor sommige heerlijk).

Met als gevolg muggenbulten.

Na een lange dag zat deze er weer op.

Groetjes van Hetty en Melissa.

En natuurlijk van iedereen.

Dag 2 Vrijdag 14 Augustus

Hallo allemaal,

Vandaag ging de wekker al om half 7. Zoals jullie al weten werden sommige (o.a. Hetty, Miranda, Marco en Remco) lek geprikt door muggen. Het is dus vechten om Hetty's muggenbultenuitzuiger.

Na het ontbijt om 8.15uur vertrokken we naar de school. Na hier wat rondgelopen te hebben, gingen we de school leegruimen. Vervolgens kreeg elk groepje een lokaal om deze te schuren, primen en te witten.

Daarna werden de schoolborden zwartgeverfd (Waarschuwing: deze verf zorgt voor blijvende zwarte handen).

Het is nu tien voor 6 en we gaan zo de andere ophalen.

Het was een lange dag. We gaan zo pizza eten, maar of dat lekker is weten we nog niet.

Morgen weer een nieuwe dag, dan horen jullie weer wat van ons!

Groetjes, Melissa en Hetty

Dag 3 Zaterdag 15 Augustus

Hallo iedereen!!

Weer even wat vertellen over de afgelopen twee dagen.

Gister zijn we hard aan het werk geweest.

Er is veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet. We hebben weinig tijd en er moet veel gebeuren. We hebben er daarom ook voor gekozen om eerst de begaande grond te doen. We moeten even kijken wat we verder nog meer gaan doen. Het liefst doen we alles, maar daar is helaas geen tijd voor.

Na een lange werkdag zijn we wat gaan eten bij het hotel nordpark, waar we de eerste avond ook heen zijn geweest. Hier zijn we eerst even wat gaan zwemmen.

Na een heerlijke maaltijd zijn we naar huis gegaan.

Thuis hebben we nog wat gezeten, wat gedronken en wat gekletst.

Vervolgens zijn we ons bed ingedoken, want de volgende dag moeten we fris en fruitig ons bed uit om naar de kerk te gaan die al om 9.00 uur begint.

Groetjes Hetty en Melissa

Dag 4 Zondag 16 Augustus

Het is vandaag zondag en de dag is relaxt verlopen.

We mochten vandaag iets langer in ons bed blijven liggen, maar ook weer niet te lang, want om 9.00 uur begon al weer de kerk.

Tijdens de kerkdienst gingen we staan, zitten, staan, zitten, staan, zitten en weer staan. Met een liturgie en een liedmap hadden we de dienst in het Albanees bijgevolgd.

Het was leuk om dit even mee te maken, dat voor sommige al bekend was. Na de kerkdienst zijn er twee groepen omstebeurt voedselpakketten wezen uitdelen.

Met de kinderen werd er nog wat gevoetbald. Dit was erg warm, maar leuk. Daarna gingen we eten en zijn we om half 2 naar het strand gereden. Op het strand hebben we heerlijk gezwommen en spelletjes gedaan o.a. set en een volleybal spel.

Rond 18.00 uur zouden we gaan eten, maar de 2 bussen raakten elkaar kwijt. Na meer als een uur kwamen we weer terecht bij het nordpark. Hier hebben we heerlijk gegeten en een gezellige avond gehad. We gaan nu gauw naar huis, want er worden er een paar ongeduldig.

xxxxx hetty melissa miranda en marco/robert van geest

Dag 5 Maandag 17 Augustus

Hallo

Vandaag weer hard gewerkt. Vroeg uit bed, ontbeten en naar de school gegaan. Er moest weer veel geschuurd,geverfd, getegeld etc. worden.

De middag zijn we naar Ambulance geweest voor de geïnteresseerden. Naast ambulance stond een school, dat waarschijnlijk het project van volgend jaar word. Ook dit hebben we even bekeken (vanaf de buitenkant)

In de avond hebben we heerlijk (met veel olijfolie) bij de zusters gegeten. O.a. met Eugene, een tandarts uit Italië en Oreal.(helpt ook op de zusterpost)

Eugene is een tandarts uit Italië die drie weken bij de zusterspost komt helpen (vrijwillig). Hij is net klaar met zijn studie en wil graag iets voor de Albanese mensen betekenen.

Wat we hebben gegeten

We hebben Linguini (soort spaghetti) met tomatensaus op en salades, vlees en nog veeeeeeeel meer op! Onze maag werd goed gevuld. Als toetje kregen we nog een stuk watermeloen, als je nog plek over had.

o.a. door nogal een overdosis raki,wijn en bier (dan heb ik het over sommige mensen, ik zal geen namen noemen Philip!!) werd het een gezellige avond. Oreal is zelfs na het eten nog wezen zwemmen in ons kinderbadje!

Na deze gezellige dag/avond zijn we heerlijk ons mandje in gedoken.

Groetjes,

Melissa en Hetty.

Dag 6 Dinsdag 18 Augustus

Hallo allemaal!

Vandaag waren er wat zieken. Frank en ik (melis) voelden ons niet helemaal oke. Frank heeft vanochtend 2 keer gekotst. (1keer in de afwasteil!) Wij 2 bleven dus een ochtend in de zusterpost. Hier kregen we speciale thee voor onze buik (limoen suiker en zout, geen aanrader!)

In de middag ging het al een stuk beter. De helft kwam terug van het werken aan de school. De andere helft ging naar de markt, speelgoed kopen voor de kinderen in het weeshuis waar 6 van ons heen zouden gaan.

Na de siësta zijn deze 6+Marco V dan ook vertrokken naar het weeshuis. Het is een soort 'dorpje' met 85 kinderen. Deze kinderen zijn wees, achtergelaten of kunnen thuis niet verzorgd worden.

Wij hadden allerlei spelletjes met water bedacht. We begonnen met een estafetterace. In 2 groepen moesten ze de emmer aan de overkant vullen.

(foto's komen later, ben het snoertje weer is vergeten, want we gingen gelijk door uit het werken)

Na deze race hebben we een buikschuifbaan gemaakt. Dit vonden ze echt super leuk ! Ze waren overigens overal blij mee en vonden alles heel leuk. Erg leuk was, dat Marco V de kleintjes een zetje gaf met buikschuiven. Na een aantal keer gingen ze automatisch bij Marco V staan, zodat hij ze over de baan zou schuiven!

We hebben natuurlijk nog een watergevecht gehouden, gespeeld met waterballonnen en flessenvoetbal gespeeld.

De kinderen hebben super genoten en wij ook heel erg! Ze waren heel blij met onze cadeaus.

In de school is deze dag weer veel gedaan. We zijn zelfs al de bovenverdieping aan het witten. We zijn verder gekomen dan we dachten! Dat is erg goed nieuws 😊

Die avond ging Georgo (Albanees die ons de hele week al helpt en het project af gaat maken) voor ons bbqen.

Het werd heerlijk klaargemaakt en we hadden er nog brood en salade bij.

Deze avond was Gert vroeg zijn bed ingedoken. (hoofdpijn, verkouden, etc, gewoon effies niet zo fit).

Ook Sander en Scarlet doken het bed weer eens vroeg in. De gasten konden het hier natuurlijk niet bij laten zitten. We slopen met een groep naar het raam en riepen keihard met zijn allen:

SANDER: POMPEN MAARR!!!!

Na een tijdje dachten een aantal gasten, laten we nog eens gein trappen. Ze liepen naar binnen en riepen nogmaals:

SANDER, POMPEN MAAR!!

Dit viel niet helemaal in goede aarde. Gert kwam naar buiten om te vertellen dat hij dit niet op prijs stelde.

Ondertussen hadden de meiden (en Robert) een plannetje bedacht. Zodra de jongens slapen, stiftten we ze onder met een permanent marker!!!

Marco v.G. slaapt altijd binnen 2tellen, dus dat was een makkelijke prooi. Ik (Melis) nam het heft even in handen en begon, jawel, testikelen op zijn wang te tekenen. Vervolgens even zijn wenkbrauwen doorgetrokken.

Na ook nog wat 'bloemkolen' op Eriks gezicht getekend te hebben, begon Robert te tekenen. (niemand werd wakker trouwens, hoe bedoel je moe)

Robert versierde Frank met een zonnetje, Remco met een anker op zijn rug.

Het volgende slachtoffer: Manon! Hebben we even bedacht, haha!

Dit was een hele geslaagde dag en zijn gauw ons mandje gedoken! Op naar de volgende dag 😊

Groetjes,

Melis en Het (en Robert die zit te wachten. We kunnen hier niet als blonde dames alleen door het dorp lopen)

Dag 7 Woensdag 19 Augustus

Het is vandaag al weer de enerlaatste dag en het is hier boven de 40 graden. Met water koelen we ons af, maar dat is bijna niet te doen.

Vandaag hebben we de school zo ver mogelijk afgemaakt.

De onderverdieping is af, De boven verdieping is gedeeltelijk geverfd, de wc's zijn af, de lokalen zijn ingericht en er is veel schoon gemaakt.

Onze Albanese vrienden zullen het werk afmaken, wat wij niet hebben kunnen afmaken. We hebben erg veel gedaan deze week en daar mogen we best trots op zijn.

Morgen ochtend om 10.00 uur is de opening.

We zijn er helemaal klaar voor!! 🗝️

Vanavond zullen de zusters weer voor ons koken 🍳 en maken we van onze laatste avond een gezellige avond.

Oohja Marco vond het niet zo leuk dat hij was ondergestift en heeft ons (de meiden) vanmorgen met water wakker gemaakt. Dat was te verwachten 🤪

We wilden wat meer foto's er op zetten om jullie een beter idee te geven, maar dit is er even niet van gekomen. Ze zullen binnenkort een keer verschijnen.

Tot in de Naaldwijkse Feestweek! (Robert kan niet wachten)

Dag 8 Donderdag 20 Augustus (laatste dag)

Het was gister al weer de laatste dag en de dag dat we weer naar huis gingen. Rond half 7 werd iedereen wakker en het brood werd al weer gehaald. (bedankje vooral aan Robert en Marco, die zowat elke dag vroeg hun bed uit gingen om voor ons brood te halen. BEDANKT!!!)

Na een heerlijk ontbijt, zijn we onze koffers gaan inpakken en hebben we de kamers zo goed als opgeruimd.

Om kwart over 9 stond de bus chauffeur al klaar om ons naar de school te brengen. Met de slingers en ballonnen zijn we naar de school gereden om alles klaar te maken voor de opening die om 10 uur zou gaan beginnen.

Al gauw kwamen de kinderen aanzetten. Dat kwam goed uit, want buiten lag er van alles dat naar binnen moest worden gebracht(schoolboeken en materialen.) Een mooi klusje voor de kinderen vond Robert.

Dus dat hebben we maar even met elkaar gedaan.

Sander had daarentegen wel ergens anders zin in, namelijk even een stukje gaan rijden op de brommer van een leraar.
Hij had de dag van zijn leven!

Het was al gauw kwart voor 10 en iedereen was er zo goed als al, dus begonnen we met de opening.

Een mooie speech van Philip, de vertolking van Blertha en de woorden van de Directeur, zorgde voor een mooi opening.

Nadat het lint was doorgeknipt, was de school officieel geopend.

Vervolgens zijn we met z'n allen in een lokaal gaan zitten, waar nog wat werd verteld.

Arjan was vandaag al weer 19 geworden. Door iedereen werd hij in het Albanees toegezongen.

Na de opening, werd er nog even wat gepraat, nog wat opgeruimd en van iedereen afscheid genomen.

Met de bus zijn we vervolgens weer terug naar onze slaappleats gereden. Thuis hebben we nog wat gezeten, gedronken, gepraat, gelezen en wat spelletjes gedaan.

Robert en Remco waren ondertussen even naar de pizzaboer gegaan. Zij hadden even 4 pizza's besteld (wat wij niet wisten).

Dus na het middag eten hadden we nog wat een lekker puntje pizza erbij. Dit was erg lekker!!

En toen was het al weer kwart over 1.

Tijd om alles te pakken, de koffers in te laden en afscheid te nemen van de zusters.

Met onze Albanese vrienden zijn we naar het vliegveld gereden. Het inchecken ging allemaal goed totdat ik (Hetty) er achter kwam dat mijn koffer was gescheurd.

Gelukkig kon ik deze even laten insealen en kwam ik er op tijd achter.

Na de inchecking en wat gedronken te hebben, hebben we afscheid genomen van onze vrienden en zijn we de douane doorgegaan.

Na even gewacht te hebben, was het eindelijk 15.30 uur en begon de terug reis naar huis.

Om 20.00 uur 's avonds kwamen we uiteindelijk aan op Schiphol.

We liepen naar de bagagehal toe, waar we mensen als een gek met ballonnen zagen zwaaien. We wisten al gauw dat dat onze ouders, broers en zussen waren.

Met open armen werden we ontvangen.

Buiten stond een bus op ons te wachten. Daar hebben we nog even een laatste groepsfoto gemaakt en zijn we vervolgens naar huis gereden. In de bus hebben we elkaar even bijgekletst en kregen we ondertussen wat te drinken en heerlijke traktatie van Arjan. (Cakejes gemaakt door Arjan zijn moeder)

En ja toen zat de werkweekvakantie er toch echt op.
We hebben van elkaar afscheid genomen, maar voor de meeste was het: Tot zo in Naaldwijk!

We hebben een week met veel mooie herinneringen gehad en week om nooit meer te vergeten!!!

Ik hoop dat jullie van de blogs hebben genoten!
Op de hyves zullen af en toe ook nog wel wat foto's verschijnen, die door wat mensen er worden opgezet.

Leuk dat jullie aan ons hebben gedacht! Bedankt 😊