

Verslag werkweek Albanië 2010 (5 tot en met 12 augustus)

Dag 1 en 2

Hier het eerste berichtje uit Albanië! We zijn gisteren met 15 jongeren en 2 begeleiders om 15.00 geland in Tirana. Jaap en Johan stonden ons hier op te wachten, zij zijn een dag eerder gegaan voor de voorbereidingen.

Na enkele probleempjes met de koffers (Melissa's koffer is een dag later aangekomen, heeft een pauze gehouden in Boedapest en Miranda's koffer is kapot gegooid) zijn we op weg gegaan naar ons slaapverblijf samen met onze Albanese vrienden.

Na ons bedje opgemaakt te hebben, hebben we de omgeving verkend. Vervolgens zijn we naar het project gereden in Fushe Kruje en hebben we de school geïnspecteerd.

Daarna hebben we een heerlijke duik genomen in Nordpark. Hier hebben we ook weer onze heerlijke ouderwetse mixgrill op met een lekker drankje. 'S avonds vermaakten de jongetjes zich ook zeer goed op bed met een bal. Ze dachten opeens dat ze 3 waren ipv 18/19/20.

Ook hebben we Dennis gisteren nog even in het zonnetje gezet omdat hij eindelijk 18 jaartjes oud werd.

Vanmorgen (vrijdag) stonden we om half 7 weer fris en fruitig - voor zover dat mogelijk was - weer naast ons heerlijke (muggenvrije) bedje. Na het ontbijt zijn we dan ook echt aan de slag gegaan. Eerst schoonmaken, vervolgens primen (per ongeluk met terpentijn) en daarna gingen we witten.

De meiden zijn op het moment aan het werk in het kleuterlokaal. Er staan al enkele schetsen op de muur. De jongens hadden verschillende taken, sommige gingen tegelen, andere primen/witten en schuren.

Vanavond gaan we (hopelijk) heerlijk bij de zusters eten en morgen ziet onze dag er ongeveer hetzelfde uit als vandaag.

Dag 3, 4 en 5!

We beginnen bij de zaterdag. Het was normale werkdag voor ons. Om 6 uur ging de wekker en zijn we brood gaan halen en hebben we lekker gegeten. Vervolgens zijn we gaan verven, primen en schuren. Ook deze dag ging super, we lopen voor op schema. De meiden zijn het kleuterlokaal ingedoken voor de muurschilderingen, deze stellen een oceaan voor met allerlei vissen en wier, ziet er erg leuk uit.

Zondag was een rustdag, we mochten uitslapen tot half 8, om 7 uur ging de eerste wekker. Na lekker te hebben gegeten zijn we naar de kerkdienst in de katholieke kerk gegaan voor de dienst. We konden er wel niets van verstaan, maar het was wel erg interessant. Sommige vonden het slaapverwekkend, zoals Johan.

Hierna zijn we naar het stadje in de bergen gereden, Kruje. Jaap kon helaas niet mee wegens buikgriep. (Ongeveer drie kwart lijdt onder darm/maag/stoelgang/spetter/kotsprobleempjes) Het dorpje was erg toeristisch en erg interessant en mooi om te zien. Zeker het uitzicht. Iedereen kocht wat leuks wat leuks voor zichzelf of voor Ashlan (onze Albanese arme vriend). De jongens vermaakten zich wel in de geulen, door deze achtbaan/bobsleebaan te gebruiken.

Al met al heeft iedereen zich weer vermaakt en hebben we het afgesloten in het zwembad in Nordpark. Ook hebben we hier onze mixgrill weer op, standaard.

Na nog een leuk spelletje te hebben gedaan of wat gekletst viel iedereen in slaap, op een paar luidruchtige mensen na.

Vanmorgen (maandag) was het weer vroeg opstaan. Iedereen ging weer naar de school, op een paar na. Linda, Melissa en Miranda gingen kleding sorteren bij de container voor de arme mensen. Jaap, Gert en Blerta (onze Albanese tolk) gingen naar de burgemeester om wat adressen voor arme gezinnen op te vragen. Ook hebben sommige nog wat voedselpakketten samengesteld.

Vanmiddag zijn de meiden en enkele enthousiaste jongens mee naar Botanica, een weeshuis vlakbij. We hadden allerlei spellen bedacht en deze uitgevoerd. Het was erg gezellig en alles liep uit op een watergevecht. Vanavond gaan we eten met de zusters en morgen gaan we tijdens de lunchpauze/siësta als het goed is wat kledingpakketten/voedselpakketten langsbrengen bij de armste families in de buurt.

Dag 6 & 7

Het is vandaag (woensdag) alweer de laatste werkdag! Gisteren hebben we met z'n allen gewerkt aan de school, s middags heeft een deel van de groep voedsel en kledingpakketten langs gebracht. Dit was erg indrukwekkend voor de meesten. De andere helft heeft gewerkt aan de laatste lokalen in de school.

's Avonds hebben we heerlijke pizza's op bij de pizzeria. We zaten er om 8 uur en de laatste kreeg zijn pizza om half 11. De pizzabakker was deze hoeveelheden niet gewend. Speciaal voor de vrouwen en Gert is de pizzabakker naar de supermarkt gereden om witte wijn te kopen. Al met al was het erg gezellig en lekker.

Vanmorgen zijn we iets eerder opgestaan omdat de meubels vanuit de container naar school moesten worden gebracht. Op school aangekomen moest er nog veel worden geveerd en schoongemaakt. Gelukkig kwamen heel wat leraren en leraressen van de school ons helpen!

Vanmiddag is de andere helft van de groep kleding en voedselpakketten wezen uitdelen. Ook dit was zeer interessant en soms wat onhygiënisch.

Vanavond gaan we voor de verandering zwemmen en eten bij Nordpark om deze nuttige, gezellige en vooral leerzame vakantie af te sluiten!

Morgen staan we weer op tijd op, vervolgens wat eten en gaan we richting de school om de school klaar te maken voor de opening. Om 10.00 komen burgemeester, leraren, leraressen, kinderen en andere belangstellenden en een filmploeg kijken hoe de school eruit ziet. We willen dit feestelijk maken.

We zien jullie morgen allemaal op Schiphol met de bus en dan zullen jullie onze verhalen real-life horen!

Miranda en Melissa